



Michel Verleyen

1933 - 2024



*Plotseling ging je heen,
nu ben ik alleen.
Onuitsprekelijk verdriet,
Vergeten zal ik je niet.*

Met veel liefde en zorg omringd,
is van ons heengegaan

DE HEER

Michel Verleyen

echtgenoot van mevrouw Marie-Louise Vanhoutte

geboren te Anzegem op 4 april 1933 en
overleden thuis, te Anzegem op 10 april 2024.

De plechtige rouwdienst rond de urne,
waartoe u vriendelijk wordt uitgenodigd, zal plaatsvinden
in de St.-Theresiakerk te Anzegem-Heirweg
op **dinsdag 16 april 2024 om 10.30 uur**.

Daarna volgt de bijzetting in het urneveld
op de begraafplaats te Anzegem-Heirweg

Gelegenheid om de familie te groeten na de plechtigheid.

Er kan afscheid genomen worden van Michel
in het funerarium Nuytten, Dorpsplein 20/22 te Anzegem,
donderdag van 15 tot 18 uur,
vrijdag, zaterdag en maandag van 15 tot 17 uur.

Dit melden u diepbedroefd:

Marie-Louise Vanhoutte

zijn echtgenote;

Jo en Mieke Van Coppernolle - Verleyen,

Carlo en Karla Van Coppernolle - Talpe,
Amber,

Bruno en Evelien Van Coppernolle - Van Parijs,
Anou, Noé,

Ivan en Elsje Vanden Driessche - Verleyen,

Kim en Charlotte Vanden Driessche - Vandevelde,
Leon,

Matthias en Tine Vervaecke - Vanden Driessche,
Lucas,

Hans en Ann Comeine - Verleyen,

Brent en Jolien Comeine - Termote,
Achiël,

Louis en Loes Vanhaesebroucke - Comeine,

zijn kinderen, kleinkinderen en achterkleinkinderen;

De families Verleyen - Balcaen en Vanhoutte - Coussement.

Met oprechte dank aan:

*zijn huisarts dr. Titeca, de thuisverpleging van het Wit-Gele Kruis,
Familiëhulp, zijn kinesist Hannes en
de directie en het personeel van het WZC 'Ter Berk' te Anzegem.*

